

# AMSTEL

HET NIEUWS UIT JOUW  
BUURT

# kids



## ZO WERKT een tekenfilm



4

Deze groep 7 van De Triangel leert het tijdens techniek. Kijk op pagina 4!



3

JUF ANITA is tosnaditoeaar!



7

Naar de OLYMPISCHE & PARALYMPISCHE Spelen!

## Wat gebeurt er in de SCHIPHOLTOREN?



OLIVIER & IRIS zochten het uit!



Misschien doet 'ie je denken aan je weekend naar Engeland? Je vakantie naar Spanje? Of een familiebezoek naar Suriname? Dit bekende gebouw steekt op verschillende plekken in Amstelveen boven de bomen uit. Maar wat gebeurt er eigenlijk in die hoge Schipholtoeren?

Olivier en Iris van de Jan Hekmanschool in Ouderkerk aan de Amstel mochten voor deze bijzondere gelegenheid even de toren in. Ze kregen een rondleiding door het bijzondere gebouw en spraken met luchtverkeersleider Martijn. Tijdens hun bezoek gebeurde er nog iets heel spannends. Wat dat precies was... lees je in het artikel op pagina 10.



## MOPJE!

ER ZITTEN HONDERD MENSEN IN EEN VLIEGTUIG. DAN ROEPT DE PILOOT OM: "DAMES EN HEREN, IK HEB GOED EN SLECHT NIEUWS! HET GOEDE NIEUWS IS DAT WE GAAN LANDEN EN HET SLECHTE NIEUWS IS DAT HET EEN NOODLANDING IS!"



12

KLEUREN MAAR! Amstelkids wenst je een kleurrijke ZOMER!

Stelling: Iedereen mag maar één keer in de twee jaar op vliegvakantie. Wat vind jij?



9



*lachen,  
gieren,  
brullen!*



# SMIKKELEN!

Speur naar alle ijsjes in deze puzzel. Weet jij welk ijsje we nog missen tussen de woorden?

- SPLIT
- PERENIJS
- SOFTIJS
- CALIPPO
- CORNETTO
- MAGNUM
- SCHATKIST

X	B	I	H	H	X	R	G	B	N
Z	K	K	P	V	E	S	L	U	X
M	S	J	I	N	E	R	E	P	F
Q	S	O	F	T	I	J	S	U	M
D	Q	N	T	I	L	P	S	E	T
N	O	P	P	I	L	A	C	V	E
S	C	H	A	T	K	I	S	T	K
R	Q	M	U	N	G	A	M	V	A
F	C	O	R	N	E	T	T	O	R
C	V	L	S	M	L	Z	T	O	H



Het missende ijsje is: \_\_\_\_\_

# MOPJES

ER LIGGEN TWEE BANANEN OP HET STRAND, ZEGT DE EEN TEGEN DE ANDER: "HEY, GA EENS RECHT LIGGEN."

TWEE HAAIEN ZWEMMEN IN DE ZEE. ZEGT DE ENE HAAI TEGEN DE ANDERE: "HAAI HAAI."



*Een man zit in de trein naar Parijs. Hij zit met zijn voeten op de stoel tegenover hem, terwijl dat niet mag. De conducteur komt langs en zegt: "Meneer, dat doet u thuis toch ook niet?" Waarop de man zegt: "U knipt thuis toch ook geen kaartjes?"*

HOE NOEM JE EEN KOE DIE OP VAKANTIE GAAT?



Antwoord: Een koerfst

Welke zonnige zin ontdek jij in deze rebus?



STR=L

DE



ZW=M



B=K

ANTWOORD: \_\_\_\_\_

## Kleur deze IJSDOKU verder in!




## IJSJES GEZOCHT!

Zoveel ijsjes heb ik gevonden: \_\_\_\_\_

Heerlijk! Deze editie staat boordevol ijsjes. Tel jij hoeveel getekende ijsjes er in totaal te vinden zijn? Laat het ons weten en win een mooie prijs! Stuur je antwoord naar: [info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl)



## ONTDEK JE TALENT! KIDS TUSSEN DE 8 EN 13 JAAR GEZOCHT!

Wil jij volgend schooljaar op pad met Amstelkids? Als verslaggever of presentator voor het Amstelkids Journaal? Geef je dan op! Stuur een e-mail naar [info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl) De redactie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Benieuwd wat we allemaal met Amstelkids hebben gedaan, kijk dan op [www.amstelkids.nl](http://www.amstelkids.nl). Daar kun je alle kranten en journaals bekijken.

## Colofon

# AMSTELkids!

JULI/AUG 2024  
NUMMER 20

**Uitgever & Redactie**  
Marloes Smit

**Beeld** Machiel Dalebout & Anko Stoffels

**Art Direction & Vormgeving**  
Joanne Bay Christensen

In november 2024 zijn we weer terug met een nieuwe editie!

[www.amstelkids.nl](http://www.amstelkids.nl)

Vragen of suggesties?  
[info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl)





*Juf Anita is*  
**SCHOOLKAMPIOEN!**



Op vrijdag 29 juni hebben de wethouder Onderwijs, Frank Berkhout en kinderburgemeester Milanka de zeer bijzondere oorkonde **Schoolkampioen 2024** uitgereikt.

Het was ontzettend spannend, maar juf Anita van De Pioniers is gekozen tot Schoolkampioen van dit jaar! Van harte gefeliciteerd! Deze juf staat niet voor de klas, maar regelt altijd van alles op deze school. Zij zorgt ervoor dat alles goed gaat met de school en de kinderen. Zonder haar is de school volgens enkele kinderen eigenlijk niet leuk. "Zij kan alles!", schreven ze op hun aanmeldingsbriefje. Volgend schooljaar gaat juf Anita de school verlaten, dus het is wel heel bijzonder dat zij dit jaar Schoolkampioen 2024 is geworden!

**WAT IS HET?**

Een Schoolkampioen is iemand die op een basisschool werkt, die ontzettend leuk, lief en goed in zijn of haar werk is. Eerst hielden boekhandel Libris Venstra en Amstelkids de SuperMees en Superjuffie-verkiezing. Maar omdat er zoveel meer mensen op een school werken heeft de organisatie de verkiezing aangepast.

**VEEL MENSEN GENOMINEERD**

Er waren via Amstelkids ontzettend veel 'kampioenen' genomineerd voor deze bijzondere prijs. Drie van hen zijn uitgenodigd bij de uitreiking. Maar er kon er natuurlijk maar eentje echt winnen. *Nogmaals van harte gefeliciteerd juf Anita!*



**HIEPERDEPIEP!**  
dit is krant nummer 20!

*Beste lezers,*

**HET IS FEEST!** Dit is namelijk de 20ste editie van Amstelkids. Daar zijn we op de redactie supertrots op!

We zijn vooral trots op alle mooie dingen die we de afgelopen 20 edities hebben gedaan, samen met jullie: de kinderen uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Daarom weer even een korte terugblik op het afgelopen schooljaar. Anna Bobbie interviewde de bekende presentatrice Dieuwertje Blok, de kinderraad dacht onder andere na over elektrische fietsen voor kinderen, leerlingen op de Willem-Alexanderschool maakten een eigen schoolkrant en Hannah ging langs bij het NOS Jeugdjournaal. Ook lazen jullie in alle kranten over belangrijke onderwerpen, zoals pestbankjes en antisemitisme. En elke editie kregen jullie ontzettend veel boekentips van allerlei bekende kinderboekenschrijvers. Daarnaast verscheen er dit jaar een extra editie van Amstelkids, vanwege de Nationale Boomfeestdag. Kortom het was weer een fantastisch jaar!

Volgend schooljaar ligt Amstelkids weer gewoon bij jullie op school. Voor nu wenst de redactie alle kinderen uit groep 8 alvast veel plezier op de middelbare school en voor alle anderen, tot volgend schooljaar!

*Fijne zomervakantie!*

*Marloes*

*Hoofdredacteur Amstelkids*



**COMPLIMENT**  
*voor je klasgenoot!*

Het hele jaar heb je met elkaar in de klas gezeten. Misschien ging het de ene keer beter dan de andere keer. Dat kan altijd. Maar nu is het moment om die klasgenoot (of een ander) in het zonnetje te zetten. Vul dit complimentenbriefje in, knip het uit en stop het in zijn of haar tafellaatje.

*Een compliment is namelijk altijd een goed idee!*

**MIJN COMPLIMENT AAN JOU!**

Lieve .....

*Ik wil jou graag een compliment geven, omdat.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Veel liefs, .....



Timmeren, knutselen & verbindingen maken



Zo werkt EEN TEKENFILM

In groep 7 van De Triangel maken ze een zoötroop. Een watte? Een zoötroop. Dat is een van de eerste animatie-apparaten. Hiermee kun je bewegende beelden maken. Ze bewegen niet echt, maar het lijkt wel zo. Ze leer je dus eigenlijk hoe een (teken)film werkt.

Het is een behoorlijk kabaal in deze groep 7 in Westwijk. Er wordt door de leerlingen dan ook hard gewerkt aan een korte eigen tekenfilm. Eén keer per maand krijgen ze op deze school een hele middag techniekles. "We hebben al veel verschillende dingen gebouwd en geleerd. Een paar weken geleden hebben we een knikkerbaan gemaakt. Toen leerden we over constructies. Ook hebben we een zaklamp gemaakt en leren zagen en lassen", vertelt Andi.

HOE WERKT HET?

Vandaag maken ze dus een soort korte tekenfilm. Maar hoe werkt dat precies? De zoötroop is recht-opstaande cirkel met langwerpige gaten. Als je de cirkel draait kan je door de gaten de plaatjes aan de binnenkant zien. Omdat je de plaatjes maar kort ziet, ze weinig van elkaar verschillen en ze snel achterelkaar worden getoond lijken ze te bewegen. Zo werkt een (teken)film eigenlijk ook. Als je snel veel foto's achterelkaar laat zien, lijkt het te bewegen. Gelukkig wordt de les stap-voor-stap uitgelegd door meester Micha, zodat iedereen uiteindelijk naar huis gaat met zijn eigen zoötroop, want die cirkel moet je wel goed kunnen bewegen. "En daar komt juist techniek bij kijken", zegt de meester.

TECHNIEK IS LEUK

De meeste kinderen zijn het erover eens: ze willen vaker techniekles. "Het is heel leuk om je ouders nieuwe dingen te kunnen leren", zegt Regina. "Het is ook fijn om niet altijd met je hoofd bezig te

zijn, maar ook een keer met je handen", vult Robbin aan. Alex vindt dat de technieklessen niet op echte lessen lijken. "Het voelt niet alsof je iets leert, maar alsof je iets in je vrije tijd doet. Terwijl je wel veel handige dingen ontdekt."

Er is eigenlijk maar één ding minder leuk aan de technieklessen: **OPRUIMEN!**

PROBEER HET THUIS!

WATER-OP-DE-KOP-PROEFJE

Bij Amstelkids zijn we gek op techniek en op proefjes! Probeer dit waterproefje eens thuis. Misschien handig om het voor de zekerheid buiten te doen...

- 1 Je schenkt een glas water helemaal vol tot er niks meer bij in past.
- 2 Je dekt het glas af met een stuk karton.
- 3 Daarna pak je het glas en draai het glas in één keer om. Het water stroomt er als het goed is niet uit!



En werkt het bij jou?

**TIP:** gebruik stevig karton en wiebel niet met het glas!



Kijken naar...



KUNST

Zonnebaden aan de slootkant

Vlak achter het Cobra Museum staat al jaren een naakte vrouw in de verte te turen. Dag in dag uit kijkt deze dame met haar handen aan haar hoofd naar de ondergaande zon. Buurtbewoners hebben haar al vaak wat kleding aangegeven. Maar bloot voelt ze zich waarschijnlijk toch het best...



Wij zijn benieuwd wat deze dame tijdens de komende Olympische Spelen zal dragen!

**VERTEL!** Heb jij het kunstwerk al eens gezien? Wat vind je ervan?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

BRON BEELDBANK AMSTELVEEN



**NAAM** De Baadster  
**WAAR** Dr. C. Lelyplantsoen  
**MAKER** Charles Weddepohl  
**JAAR** Rond 1960  
**MATERIAAL** Brons

Kunstenaar  
 Charles Weddepohl



Charles Weddepohl, de maker van dit kunstwerk is opgeleid als tekenaar. In 1927 opende hij zijn eigen atelier in Amsterdam en een paar jaar later ging hij steeds meer beeldhouwen. Bekend werd hij vooral van de vele paarden en mensfiguren die hij maakte. De Baadster is er daar een van.

Rond 1960 is het beeld op deze plek neergezet. De straten zagen er toen nog heel anders uit en het Cobra Museum bestond nog niet. Omdat Weddepohls mensfiguren vaak naakt waren, gaven gemeentes en anderen hem in die tijd maar zelden opdrachten. Soms werden beelden zelfs beschadigd. Het bekende 'Meisje met veulen' dat in 1955 in Hollandsche Rading werd geplaatst, kreeg om dat te voorkomen, dan ook een rokje aan. Dat Amstelveen deze

naakte zonnebadende vrouw wel een plekje gaf in de gemeente, is dan ook best bijzonder.

**PASSENDE OUTFIT**

In al die jaren hebben buurtbewoners de naakte vrouw toch vaak aangekleed. Tijdens het EK en WK voetbal droeg ze oranje, tijdens Koningsdag de Nederlandse vlag en tijdens corona een T-shirt met een hart erop. Als steun voor de mensen die in de zorg werkten. In totaal maakte Weddepohl zo'n 450 kunstwerken. Vaak gebruikte hij daar chamotte voor. Dat is een soort gebakken klei. Ook De Baadster is ooit gemaakt in chamotte. Helaas is dat beeld tijdens het vervoeren naar Amstelveen beschadigd geraakt. Het is later vervangen voor dit bronzen beeld.

MILANKA BEDANKT!

Dat was het dan! Het jaar van kinderburgemeester Milanka zit erop. Vlak voor de vorige zomervakantie vond de jaarlijkse verkiezing voor de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen plaats. De jury koos na verschillende goede presentaties en opdrachten voor Milanka.

**NAAR BUITEN**

Milanka vond het vooral belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ook wilde ze zich inzetten om kinderen meer te laten buitenspelen. Samen met de kinderraad heeft ze de afgelopen maand kinderen opgeroepen om mee te doen aan de Nationale Buitenspeeldag Amstelveen.

Dat was een groot succes. Meer dan 150 kinderen deden mee.

Volgend schooljaar zullen een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe kinderraad zich weer gaan inzetten voor alle kinderen uit de buurt. Benieuwd wie de nieuwe kinderburgemeester wordt? Lees het in de volgende editie van Amstelkids!



Lees je ook mee?



Dit zijn de

# TIPS VAN

kinderboekenambassadeur

# RIAN VISSER



Niks lekkerder dan tijdens de zomervakantie nieuwe werelden ontdekken. Daarvoor kun je de trein, de auto of het vliegtuig nemen. Of je loopt naar de dichtstbijzijnde bibliotheek! Door te lezen ontdek je namelijk allerlei nieuwe dingen, avonturen en mensen. Kinderboekenschrijver Rian Visser tipt je daarom een paar van haar favoriete kinderboeken voor echte lezers!



Rian Visser schrijft spannende en grappige boeken. Komende twee jaar zal ze als Kinderboekenambassadeur lezen en voorlezen promoten. Ze laat aan kinderen (en volwassenen) zien hoe leuk lezen is. Wist je dat Rian ook heel goed is in vechtsporten? Ze heeft zelfs de zwarte band in aikido! Voor haar dichtbundel *Alle wensen van de wereld* won ze een Zilveren Griffel.

### 1. DE ALLERGROOTSTE DAVIDE MOROSINOTTO

Een arm meisje ontpopt zich als de beruchte piratenleidster Vliegend Zwaard. Een spannend verhaal waarin veel gevochten wordt.

Leeftijd: 12+



### 3. VLIEGEN ALS EEN BIJ ROLAND SCHIMMELPFENNIG

Een jongen ontsnapt aan zijn problemen door in een bij te veranderen. Zijn leven lijkt op een game, waarin hij levels moet halen. Leeftijd: 9+



### 2. HET BOOMHUIS IN HET BOS T.J. KLUNE

Dit boek gaat over een jongen die als enige mens tussen robots opgroeit. Het is grappig en spannend. Voor kinderen die van dikke boeken houden. Leeftijd: 12+



### 4. BROEDERBAND 1, DE OUTSIDERS JOHN FLANAGAN

Een groep jongens vormt een broederband en moet leren omgaan met wapens en zeilschepen. Ik vind dit een heel fijn avonturenboek. Leeftijd: 12+



#### ROBOTOORLOG 1: GEHEIME KRACHT

Natuurlijk tippen we ook nog een boek geschreven door Rian zelf. *Robotoorlog 1* gaat, zoals de naam al een beetje verklapt, over robots. Stel dat je in een wereld leeft waarin robots steeds meer macht krijgen... Dan heb je dappere kinderen nodig die hiertegen strijden. *Robotoorlog 1: geheime kracht* is het eerste deel uit een superspannende serie, waarin je ook nog veel leert over vechtsporten.

## WIE O WIE? HERKEN JIJ ZE ALLEMAAL?

Naar deze tekening kun je eindeloos kijken. Je vindt er namelijk 142 verschillende bekende (en ook minder bekende) karakters uit kinderboeken op terug. Van Nijntje tot Lampje en van Dolfje Weerwolfje tot Mees Kees. Heb jij de poster ook op school? De juf of meester kan hem nog gratis bestellen via: [bestellen.onderwijsinformatie.nl/kinderboekenposter](http://bestellen.onderwijsinformatie.nl/kinderboekenposter). Hoeveel karakters herken jij?



## Naar de OLYMPISCHE &amp; PARALYMPISCHE SPELEN



Robin



Noëlle

*Wij wensen Robin  
& Noëlle veel  
succes in Parijs!*



## Robin &amp; Noëlle gaan naar Parijs!

Van 26 juli tot 11 augustus is het tijd voor de Olympische Spelen in Parijs. Het grootste sportevenement van de wereld. Sporters uit allerlei landen strijden tijdens de Spelen om de medailles. Voor mensen met een beperking volgen na de Olympische Spelen de Paralympische Spelen (28 augustus tot 8 september). Deze twee Amstelveners doen mee en gaan voor Olympisch of Paralympisch goud!



**NAAM** Noëlle Roorda   
**LEEFTIJD** 24  
**SPORT** Paralympisch speerwerpen  
**HUIDIEREN** Twee schildpadjes,  
 Dobber en Zwemmer  
**FAVO IJSSMAAK** Monchou 

**Is dit je eerste keer naar de Spelen?**

"Nee. In 2021 ben ik voor het eerst naar de Paralympische Spelen geweest. Daar won ik een zilveren medaille! Voor een eerste keer was dat supergoed!"

**Hoe kwam je erachter dat je zo goed bent?**

"In 2016 begon ik met atletiek. Eerst ging ik vooral sprinten en verspringen. Maar dat was geen succes, haha. In 2018 ben ik toevallig gaan speerwerpen. Het was liefde op het eerste gezicht! De eerste keer dat ik een speer weggooid, zei mijn coach: 'Wow! Doe dat nog eens!'. Daarna ben ik vooral gaan speerwerpen."

**Wie gaan er mee naar Parijs?**

"De Spelen zijn dit jaar best dichtbij. Het is dus voor veel mensen makkelijk om te komen kijken. Vrienden, familie, sponsors en kennissen komen mij aanmoedigen. Soms zijn de Spelen aan de andere kant van de wereld, dan kan dat niet zo makkelijk. Dus dit is heel leuk!"

**Ik ben blij als ik...**

"Mijn doel is natuurlijk goud! Paralympisch kampioen worden is het hoogst haalbare in onze sport. Maar mocht ik bijvoorbeeld derde worden, maar wel een persoonlijk record gooien kan ik even blij zijn. Ik ga er alles aan doen om goud te winnen, maar als een van mijn tegenstanders simpelweg beter is, dan is dat zo."



**NAAM** Robin Tabeling   
**LEEFTIJD** 30  
**SPORT** Olympisch badminton  
**HUIDIEREN** Nog niet, maar wil graag een hond.  
**FAVO IJSSMAAK** Pistache 

**Is dit je eerste keer naar de Spelen?**

"Nee! Ik ben ook naar de Olympische Spelen in Tokio geweest. Maar door corona was dat heel anders dan normaal. Deze werden niet in 2020, maar in 2021 gehouden en er mocht geen publiek bij zijn! Dus ik kijk heel erg uit naar deze Spelen, want nu mogen mijn familie en vriendin wel komen kijken."

**Wat is er leuk aan jouw sport?**

"Het gaat ontzettend snel, smashes kunnen snelheden halen van bijna 500 kilometer per uur! Iedereen die voor het eerst badminton in het echt ziet, zegt: 'Wow ik wist niet dat het zo snel ging'."

**Hoe oud was je toen begon met badminton?**

"Ik was zo'n 6 jaar. Mijn ouders badmintonden en mijn zus ook. Ik ging altijd mee naar de training van mijn zus en kreeg daar een racket in mijn hand. Toen ik eenmaal oud genoeg was om ook echt te gaan trainen, ben ik daar meteen mee begonnen."

**Ik ben blij als ik...**

"Wij beginnen de Spelen in een poulefase. Vier poules van vier koppels. De beste 2 uit elke poule gaan door naar de kwartfinale, vanaf dan is het een afvalschema. Als ik uit de poule kom ben ik tevreden, maar een medaille is natuurlijk het echte doel!"





Denk mee

Vliegen is slecht voor het milieu. Dat is al jaren bekend. Toch vliegen er iedere dag meer dan 1300 vliegtuigen van en naar Schiphol toe. Vooral korte vliegtrips vervuilen het milieu erg. Voor de natuur zou je beter de auto of nog liever de trein kunnen nemen als je op vakantie gaat. De kinderraad dacht na over de volgende



**STELLING:**

**IEDEREEN MAG MAAR ÉÉN KEER PER TWEE JAAR OP VLEGVAKANTIE**



**ONEENS**



Eefje

Ik vind dat je dat zelf moet kunnen bepalen. Er zijn enorm veel mensen, dus ook bij één keer in de twee jaar is er alsnog vervuiling. Ik vind niet dat de mensen zich hoeven aan te passen, maar dat ze iets aan de vliegtuigen moeten veranderen.

**ONEENS**



Hannah

Er zijn mensen die voor hun werk wekelijks of soms dagelijks vliegen. Het zou verstandiger zijn dit en te vervangen door videobellen. Maar voor mensen met familie in het buitenland moet wel een uitzondering worden gemaakt.

**EENS & ONEENS**



Milanka

Ik ben het eens en oneens. Het hangt er namelijk vanaf waar je naartoe gaat. Naar Frankrijk kun je bijvoorbeeld prima met de auto. Maar ga je bijvoorbeeld naar Italië, dan is het veel te lang rijden.

Maar één keer in de twee jaar vliegen, is wel weinig.

**ONEENS**



Marenthe

Als je familie ver weg woont, vind ik dat je ze gewoon moet kunnen bezoeken. Ook als je daar vaker voor moet vliegen.

**EENS & ONEENS**



Ojas

Ik vind dat er een limiet moet komen aan de vliegvakanties binnen Europa. Maar de kosten van de trein moeten dan wel naar beneden. Mensen die familie hebben in een ander continent, moeten wel vaker internationaal kunnen reizen. Soms zijn er ook noodgevallen. Daarom vind ik dat er geen limiet moet komen aan vliegtrips buiten Europa.

**ONEENS**



SANTIAGO

Vliegen moet minimaal één keer per jaar kunnen. Sommige kinderen gaan tijdens hun vakantie ook hun familie bezoeken. Dan is één keer per twee jaar echt te weinig. Voor korte afstanden zouden mensen vaker de trein kunnen nemen, maar vaak is een vliegticket goedkoper. Daar zou verandering in moeten komen.

**ONEENS**

Sommige mensen hebben familie in een ver land. Die moeten ze kunnen blijven bezoeken, vind ik. Je kan natuurlijk ook naar een ander land gaan omdat het leuk is, maar dat moet je niet elk jaar doen.



Stella

**VEEL KINDEREN ZIJN HET ONEENS MET DE STELLING. WAT VIND JIJ?**

*En heb je een goed idee hoe het beter kan? Praat erover in de klas!*



**4 VLEGFEITJES!**

1

**MEESTE BACTERIËN!**

Ze zijn superhandig: de uitklapbare tafeltjes in het vliegtuig. Voor een spelletje, je leesboek of een tablet. Maar wist je dat op deze tafeltjes de meeste bacteriën van het hele vliegtuig zitten?

2

**OEPS!** Wist je dat je niet alleen op straat, maar ook hoog in de lucht een boete kunt krijgen? Het personeel in een vliegtuig heeft, als je iets verkeerd doet, het recht om boetes uit te delen. Aan mensen die bijvoorbeeld stiekem in het vliegtuig roken.

3

**DONDER EN BLIKSEM** Goed nieuws! Onweer tijdens het vliegen is helemaal niet erg. Vliegtuigen zijn namelijk zo ontworpen dat als de bliksem inslaat, passagiers daar niets van merken.

4

**GEEN RIJ 13 IN VLEGTUIGEN VAN KLM VIND JE GEEN RIJ 13, OMDAT 13 IN VEEL LANDEN WORDT GEZIEN ALS ONGELUKSGETAL.**







Is het eindelijk zomerweer...

is er weer **BLAUWALG!**



Het is heerlijk zonnig zomerweer en je kunt wel wat verkoeling gebruiken. Maar helaas staan er soms bordjes langs de Poel en de Ouderkerkerplas met daarop 'Let op! Blauwalg!' Waarom mogen we daar elke keer niet zwemmen als het mooi weer is? We leggen het je even uit!



Blauwalgen zijn hele kleine organismen, kleine wezentjes, die je met het blote oog niet zo makkelijk kunt zien. Ze komen wereldwijd in het water voor. En dat is prima. Maar ze kunnen sterk gaan groeien met warme, zomerse temperaturen. Als water stil staat, zoals veel plassen en meren, stijgt de temperatuur van het water namelijk heel snel. Hierdoor groeien blauwalgen vlug. Als er veel blauwalg in het water zit, zie je dat goed. Het water wordt troebel en er ligt een groen-blauwachtige laag op het water. Na verloop van tijd verdwijnen de blauwalgen vanzelf. Maar in de tussentijd nemen ze dus wel ons zwemplezier af. Helaas! Want met veel blauwalg is het advies: **niet zwemmen.**

#### ZIEK

Die groen-blauwachtige laag is namelijk gevuld met kapotte algen. Uit die algen kunnen giftige stoffen komen. Deze stoffen zorgen voor vervelende klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, jeuk en oorpijn. Je kunt dus beter niet gaan zwemmen in water met veel blauwalg, omdat je er ziek van kunt worden.

Grote hoeveelheden blauwalg zul je niet zo snel in de zee zien. Daar zijn meerdere redenen voor. De zee is dieper, kouder, minder snel opgewarmd en staat niet stil. Er is dus eigenlijk maar één oplossing met mooi weer... naar het strand!



## AMSTELVEEN BESTAAT 60 JAAR!

Amstelveen bestaat dit jaar 60 jaar. Althans, de naam Amstelveen. Vroeger heette het hier namelijk... Nieuwer-Amstel. In 1964 veranderde de gemeente Nieuwer-Amstel haar naam. Maar waarom?

Eigenlijk heeft de gemeente haar naam verandert, omdat ze dit handig vond. Na de Tweede Wereldoorlog werd de gemeente in korte tijd namelijk veel groter. Hierdoor ontstonden er veel nieuwe stadskernen. Een van die kernen werd al Amstelveen genoemd. Het was de grootste en bekendste. Daarom besloot de gemeenteraad om de naam te veranderen in Amstelveen. De nieuwe naam werd groots aangekondigd. Een stoet ouderwetse boodschappers te paard trok, samen met de politie, door de stad en riep: "De burgemeester zegt u heden, Nieuwer-Amstel is verleden, Amstelveen heet nu dit oord, zegt het voort, zegt het voort."

#### WAT IS ER ANDERS?

Zestig jaar lijkt nog niet eens zo heel lang. Er wonen nog mensen in Amstelveen die de naamsverandering bewust hebben meegemaakt. Toch zag de wereld er zestig jaar geleden behoorlijk anders uit. Er was bijvoorbeeld nog geen kleurentelevisie, kinderen gingen nog naar de kleuterschool en de lagere school (pas in 1985 werd dit samen de basisschool) en veel moeders werkten in die tijd niet en waren altijd thuis.



De mensen reden in die tijd niet te paard en droegen ook andere kleding. Deze manier van aankondigen was gewoon voor de lol.

BRON: BEELDBANK AMSTELVEEN

Wil je meer weten over het Amstelveen van vroeger? Kijk dan naar het **Amstelkids Journaal** - Van turf tot polder. Hoe is Amstelveen ontstaan? op YouTube.



REPORTERS OLIVIER EN IRIS INTERVIEWEN LUCHTVERKEERSLEIDER MARTIJN

**WEETJE** In 2003 werd er een extra landingsbaan op Schiphol geopend: de Polderbaan. Deze baan ligt net te ver van de Schipholtoren af, waardoor er een kleinere extra verkeersstoren is bijgebouwd. Daar kunnen maximaal vier luchtverkeersleiders werken.



Dit gebeurt er in de **SCHIPHOLTOREN!**

**Wat is er leuk aan je werk?**  
 "Het is iedere dag anders. Het weer en de wind zijn heel belangrijk tijdens het vliegen. Dat maakt het werken in Nederland ook zo leuk. Het weer is hier altijd anders. Vandaag is bijvoorbeeld een heel heldere dag. Maar volgende week kan het wind en regen zijn."

*Tijdens het interview zien Olivier en Iris ineens een paar kilometer verderop een grote rookwolk. Martijn moet het interview daarom even afbreken. Dit zou een noodgeval kunnen zijn. Na enkele minuten blijkt er een brand te zijn in een plantenkwekerij in de buurt van Amstelveen. De brand wordt gelukkig al onder controle gehouden door de brandweer en dus is er geen nood.*



**Kun je uitleggen wat er net gebeurde?**  
 "Jullie zagen die rookwolk. Piloten vliegen daar liever niet doorheen. Zij weten niet wat er in brand staat, hoe erg het is en welke gevaarlijke stoffen er misschien vrijkomen. Wij moeten ervoor zorgen dat de piloten om de rookwolk heen kunnen vliegen, zonder dat er botsingen in de lucht ontstaan."

**Met hoeveel mensen werk je hier?**  
 "We zitten hier wel eens met 12 mensen te werken. Dan is het best druk in de toren. In de nacht zijn we met een stuk minder. Omdat er dan minder vluchten zijn."

**Zijn er hier belangrijke regels waar je je aan moet houden?**  
 "Ja, heel veel regels. Maar een van de belangrijkste is misschien wel dat je altijd uitgerust moet zijn. Je moet fit naar je werk komen. Wij zorgen ervoor, samen met de piloot, dat alle passagiers van een vliegtuig weer veilig aan de grond komen. Dus moet je altijd goed opletten."

**Veel piloten komen uit het buitenland, kun jij alle talen spreken?**  
 "Goede vraag! Nee dat kan ik niet. We hebben met elkaar

afgesproken dat iedereen Engels met elkaar spreekt. Ook houden we één tijdzone vast. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het anders heel onhandig is. In Brazilië staat de klok heel anders dan hier in Nederland. Daarom houden we allemaal dezelfde klok aan. Die loopt twee uur voor op onze normale tijd in Nederland."

**Zijn er in de zomer meer vluchten?**  
 "Ja, er komen vakantievluchten bij. Dat zijn er een paar honderd extra per dag. Dus mochten jullie deze zomer met het vliegtuig op vakantie gaan, dan weet je dat de piloot tijdens het stijgen en landen altijd contact heeft met een van ons."



Het is misschien wel het belangrijkste gebouw van heel Schiphol. Het is 101 meter hoog en heeft aan alle kanten ramen. Iedere dag hebben honderden piloten deze bijzondere toren nodig, want daar werken de luchtverkeersleiders.

**Martijn is al bijna 20 jaar luchtverkeersleider. Reporters Olivier en Iris vroegen hem hoog in de toren daarom het hemd van het lijf.**

**Wat doen luchtverkeersleiders?**  
 "We hebben contact met alle piloten die hun vliegtuig op Schiphol willen laten landen of vanaf hier willen vertrekken. Samen zorgen we ervoor dat dit veilig verloopt."

**Hoe doen jullie dat?**  
 "We praten via de radio met de piloten. Wij hebben hier toegang tot veel verschillende gegevens. Waar is plek? Wie mag eerst? Maar ook het weer is heel belangrijk. Is er veel of weinig wind? We kunnen deze gegevens allemaal aan de piloten doorgeven, zodat zij precies weten wat ze moeten doen om hun vliegtuig veilig te laten landen of te laten vertrekken."





## DEEL 2 van MONSTERSTATION komt eraan

Goed nieuws voor alle fans van het boek **Monsterstation 1**. Deel 2 is in aantocht!

In het boek lees je over het oude stationnetje van Amstelveen. Er rijden al heel lang geen treinen meer langs dit gebouw. Althans... dat dachten we altijd. In het boek **Monsterstation 1** lezen we dat om kwart over mist hier tóch nog treinen blijken te rijden. En in de zolderkamer van dit oude stationnetje woont geen gewoon Amstelveens meisje, maar een monster. Het tweede deel van de boekenreeks komt nog dit jaar uit.



## NIEUWTJES uit de BUURT!



### ALLE KINDEREN een eigen fiets!

Niet ieder kind in de buurt heeft een eigen fiets. Maar daar kunnen we met z'n allen nu wat aan doen.

Er zijn namelijk sinds kort twee plekken waar je kinderfietsen kunt inleveren. Ouders (met een speciale pas) kunnen voor hun kind daar een gratis opgeknapte fiets ophalen. Dus heb je een fiets over... doneer hem dan! En heeft jouw fiets wat gebreken? Ook dan kun je hem inleveren. De fiets wordt namelijk gerepareerd en kan daarna naar een trotse nieuwe eigenaar. Doneren kan bij Van Rietschoten Tweewielers (Keizer Karelplein 12) en bij Ons Tweede Thuis GewoonDoen! (Bouwerij 92).

*Goed bezig!*



## CYBERAGENTS GEHULDIGD

'YoMaster', 'AgentJessica' en 'Wcmonsterdraak12' kregen een officiële oorkonde uitgereikt. Deze drie lastige namen zijn geen gewone namen, maar game-namen van drie kinderen. De drie beste spelers van het onlinespel Hackshield.

Hackshield is een game, gemaakt om kinderen bewust te maken van de gevaren online. Als Cyber Agent leren kinderen tussen de 8 en 12 jaar hoe ze veilig kunnen internetten en waar ze op moeten letten als ze online zijn. En dat is heel belangrijk! In Amstelveen spelen meer dan 250 kinderen het spel. De drie winnaars werden door de politie thuis opgehaald en met de politieauto naar het raadhuis gebracht, daar werden ze gehuldigd. Ook kregen ze een rondleiding op het politiebureau.

## DEZE RATTENFILM ZOCHTEN WE!



In de vorige Amstelkids vroegen we in een winactie naar een Disneyfilm over ratten. Veel kinderen van verschillende scholen uit de buurt hadden het antwoord goed geraden. Het was de film **Ratatouille!** Drie klassen zijn uiteindelijk de gelukkige winnaars geworden. **Groep 7a van de Piet Hein, groep 8b van De Pioniers en groep 8b van de Westwijzer.**

Zij gaan binnenkort met de klas naar deze film in de bioscoop. Alvast veel kijkplezier!



Lieve lezers, Amstelkids wenst  
jullie een geweldige zomer!



Stuur een foto van jouw kleurplaat naar [info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl)  
en wie weet zie je die van jou in de volgende editie van Amstelkids!